

# Ezechiël, cokesnuiver die hoop biedt

Elke dag horen we nieuwe berichten over de economische crisis, spanningen tussen landen en bevolkingsgroepen, het ontbreken van visie bij politici, (moreel) verval bij machthebbers. Ga eens te rade bij Ezechiël, zo bepleit dr. Ad van Nieuwpoort.

**Interview**  
 Lodewijk Born

*In Babel* is het boek over het profetische bijbelboek Ezechiël. Volgens dr. Ad van Nieuwpoort, predikant van de Thomaskerk aan de Amsterdamsche Zuidas, is het een enorm actueel boek. „Er is niets nieuws onder de zon en dus valt er veel te leren en te ontdekken in oude bronnen, zoals het bijbelboek Ezechiël.”

Het centrale thema van Ezechiël is volgens de Amsterdamsche predikant namelijk de ‘ballingschap’. Een situatie waarin een samenleving de weg kwijft is en leeft zonder bevrijdend verhaal, en daarmee zonder oriëntatie. Toen was dat het volk Israël dat Jeruzalem gedwongen moest verlaten en moedeloos uitkeek op de miljoenenstad Babel. „Dwars door de brokstukken van het menselijk bestaan bleek echter een Stem te spreken van hoop op een nieuwe wereld”. De vertaalslag naar nu maakt Van Nieuwpoort op onnavolgbare wijze. Ook nu kijken we met zijn alen als een verweesde samenleving uit op het Babel anno 2012.

‘Te bizar voor woorden’, zo typeert Van Nieuwpoort het profetenboek Ezechiël in het voorwoord. „Het is een boek vol absurde beelden. Geschreven in een taal die je op het eerste gezicht zou toedichten aan een verstokte cokesnuiver. Gek, vreemd en niet te plaatsen.” Dat is volgens hem de reden dat velen het bijbelboek maar liever laten voor wat het is en op zoek gaan naar toegankelijker teksten. „Ook in de kerkdiensten slaan we Ezechiël liever over. Niemand wil de kerkgan-

ger ‘lastig vallen’ met die ingewikkelde teksten.”

Zo niet in de Thomaskerk. Daar werd het boek vorig jaar wekenlang gelezen. „Elke dinsdagochtend zaten we als Amstelpreekteam gebogen over de Hebreeuwse runtekens. De andere dagen lazen we deze absurde teksten met gemeenteleden

**Ezechiël houdt de mens een spiegel voor. Alles kan stabiel lijken, maar ineens kan dat veranderen**

en randbewoners, met kerkmensen, agnosten en atheïsten. En op zondag moest het hoge woord eruit. Vaak tegen de klippen op. Van dit avontuur is *In Babel* de neerslag.”

Niet alleen het Amstelpreekteam - een groep van vijftien theologen - verwordende zich over Ezechiël. Ook de 120 man in de vijf bijbelklassen die meededen met de bijbelstudie als onderdeel van het project Zingeving Zuidas. „Er is heel wat met mensen gebeurd. Het kwam echt diep binnen. Daarom zeg ik: ga die woestijnverhalen van Ezechiël óók lezen.”

**Leesrooster**

Het is een eigentijds commentaar geworden op Ezechiël in dertien

hoofdstukken. Niet het hele bijbelboek wordt behandeld, maar steeds aan de hand van een thema - zoals ‘Opnieuw beginnen’, ‘Een stad in aanbouw’ en ‘Bondgenoot in de woestijn’ - een tekstgedeelte, zoals dat uit de grondtekst vertaald werd door het Amstelpreekteam. „Dichter bij de grondtekst kan niet.”

Sinds 5 februari -en nog tot en met Eerste Paasdag - staan er lezingen uit Ezechiël op het Oecumenisch Leesrooster van de kerken. En dat is niet toevallig. „Lidwien van Buuren van De Eerste Dag was ook bij onze bijeenkomsten. Wij hebben als het ware voorwerk gedaan.” Iets wat ook nodig was, want Van Nieuwpoort ontdekte dat er bijna geen theologisch studiemateriaal over Ezechiël beschikbaar is. Het boek van hem sluit nu perfect aan bij het leesrooster.

„Het boek Ezechiël leert ons wat ballingschap is. Het is een leven in leegte en vergetelheid. Zonder doel en zonder zin. Maar bovenal het leven zonder dat verhaal dat ons telkens weer moet bepalen bij waar het om gaat. Dat ons telkens weer op onze schreden doet terugkeren, naar de meest basale zaken van het menselijke leven. Wat maakt een mens tot mens? Wat maakt leven tot een menswaardig leven?”

Ezechiël houdt de mens een spiegel voor. Alles kan stabiel lijken, maar ineens kan dat veranderen. Dat je het gevoel hebt dat je in de ballingschap leeft, net als Ezechiël. „Tussen de ballingen met het zicht op Babel.” Dat moderne Babel is wat de mensen anno 2012 ervaren en zien. Volgens Van Nieuwpoort bevinden we ons op dit moment in een wereld waarin de panelen verschuiven, waar niets meer bij het oude blijft. „Een ‘Arabische lente’, maar ook een natuurramp in Japan: alles leek stabiel. Alles stond op zijn plaats. We waren van olie verzekerd. En de prognoses, ook de economische, zagen er een stuk gunstiger uit.”

**Griekse schuldenberg** Maar inmiddels hebben we het gevoel dat we dieper in de crisis zitten dan ooit. Een Griekse schuldenberg overwelddigt ons. Alles wankelt. „Mondiaal, maar ook in eigen land, waar we al jaren bezig lijken te



**Dr. Ad van Nieuwpoort: „We moeten telkens weer horen dat we niet voor de dood zijn geboren, maar voor het leven.”.** Foto: Michiel Goudswaard

zijn met het *hervinden van onszelf*. In politiek, cultuur en kerk. Een ballingschapstijd zouden we het met Ezechiël kunnen noemen. We zijn op zoek. Waar vroeger de kerk- en godsbeelden onbetwijfelbare grootheden waren, zoeken we nu naar nieuwe wegen. Maar de vraag is waar we terecht kunnen. Het geloof in de almogende wetenschap zijn we kwijt en ook de dominee heeft geen antwoorden meer. En waar zijn de onafhankelijke denkers en dichters gebleven?”

Maar dan is er die Stem die niet wil dat zijn mensen ten dode zijn opgeschreven. „Het is de stem van Hem die zich niet alleen bekommert om onze levenden maar ook om onze doden. Die alles ervoor over heeft dat die mens niet ten onder gaat aan de chaos. Die zelf die doodsmacht te lijf is gegaan in dood en graf.”

Uiteindelijk is de boodschap van die wereldvreemde Ezechiël er dus een van hoop. En dat ons bestaan niet afhankelijk is van ons *eigen* geloof. „We kunnen alleen maar vertrouwen en geloven omdat deze God

**Friesch**Dagblad

Dinsdag 21 februari 2012

**Friesch**Dagblad

Dinsdag 21 februari 2012

zelf trouw is ondanks onze ontrouw.

Het is een vergissing om te denken dat alles staat of valt met ons geloof. De Bijbel verkondigt op elke pagina dat het staat of valt met *zijn* geloof in ons. Dat dát het is. Dat we het daarvan moeten hebben. En daar komt dan ook de ommekeer vandaan.”

Van Nieuwpoort is duidelijk welk geluid er uit de kerken moet komen. „We moeten telkens weer horen dat we niet voor de dood zijn geboren, maar voor het leven. En leven is altijd samenleven, vrede tot bloei en niemand buiten de boot. Leven is dat er recht wordt gedaan.” Hij noemt het dat „we terug moeten naar de inkentafel”. „Waar ging het al weer om in dat Grote Verhaal? Hoe willen we dat de wereld er uit ziet en welke

rol kunnen wij daar in spelen?”

Het is aan de mens om de openstaande poorten binnen te gaan om in de stad Gods een nieuw thuis te vinden. Ieder mens kan volgens de predikant zijn eigen naam invullen, met de naam waardoor door je door God zelf geroepen bent. „Niet je cv, niet je staat van dienst, niet je Burgerservicenummer, maar je náám doet ertoe. Want te midden van al die woorden, die verhalen die gaan over bevrijding uit benauwdheid, in al die verhalen komt er iemand aan het woord die heet. ‘Ik zal met je zijn, ik zal je niet verlaten, JHWH.’”

- In Babel: Actuele bespiegelingen bij Ezechiël, Ad van Nieuwpoort, Skandalon, 12,95 euro

**Turkmeen**

## Predikant Nurliev na achttien maanden uit kamp

Ermelo | De Turkmeense pastor

Ilmurad Nurliev heeft na achttien maanden in een werkkamp afgelopen zaterdag amnestie gekregen. Nurliev kreeg in 2010 een straf van vier jaar in een werkkamp opgelegd wegens vermeende oplichting. President Gurbanguly Berdymukhamedov gaf ter ere van een nationale feestdag 230 gevangenen amnestie. „In contact dat we onlangs hadden met Maya, de vrouw van pastor Nurliev, zei dat ze zich al had neergelegd bij het feit dat haar man waarschijnlijk toch geen amnestie zou krijgen”, zegt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling. Vrijdagavond kreeg Nurliev te horen dat hij de dag erna zou worden vrijgelaten. De 46-jarige Nurliev was predikant van een protestantse kerk toen hij in augustus 2010 werd gearresteerd op verdenking van zwendel. Hij zou verschillende gemeenteleden hebben opgelicht en er waren belastede verklaringen van kerkgangers. „De kerkgangers die de verklaringen hadden opgesteld, gaven later toe dat ze niet klopten. Toen was het kwaad al geschied”, zegt Muurling. De Turkmeense autoriteiten zaten al langer achter Nurliev aan. Het lukte hem niet zijn gemeente officieel te laten registreren bij de overheid, wat in Turkmenistan wel nodig is om als kerk actief te mogen zijn.

**De Salvator**

## Geestelijke Elfstedentocht met René Ruitenber

Leeuwarden | De Tocht der Tochten

Oud-marathonschaatsen vinden, maar toch is er komende zondag een Elfstedentocht in Fryslân. Evangelische gemeente De Salvator houdt namelijk twee bijzondere diensten rond de Tocht vanuit geestelijk perspectief.

Oud-marathonschaatser René Ruitenber zal nader ingaan op het thema “De geestelijke Elfstedentocht”. Ruitenber vertelt over de relatie tussen sport en geloof, iets wat hij in de praktijk als voorzitter van de Stichting Geloofshelden al jarenlang doet.

Het is aan de mens om de openstaande poorten binnen te gaan om in de stad Gods een nieuw thuis te vinden. Ieder mens kan volgens de predikant zijn eigen naam invullen, met de naam waardoor door je door God zelf geroepen bent. „Niet je cv, niet je staat van dienst, niet je Burgerservicenummer, maar je náám doet ertoe. Want te midden van al die woorden, die verhalen die gaan over bevrijding uit benauwdheid, in al die verhalen komt er iemand aan het woord die heet. ‘Ik zal met je zijn, ik zal je niet verlaten, JHWH.’”

- Zondag 26 februari. Locatie: De Salvator, Archipelweg 133 in Leeuwarden

## Agenda

**Donderdag 23 februari**

- Drachten**, De Arke: start Alpha-cursus, info: 0512-540426.
- Feanwâlden**, Vermaning: toneelvoorstelling Anne Zernike. Aanvang **20.00** uur.
- Wursum**, Oer de Toer: Diet Setz spreekt over ICEJ-Aid. Aanvang 20.00 uur.

**Zaterdag 25 februari**

- Drachten**, Grote Kerk: Halvuursconcert 40-dagentijd, Projectkoor van de Schola Liturgica uit Harlingen. Aanvang 16.00 uur.
- Drachten**, Christian Fellowship: Kamran en Suzy Yaraei uit de VS geven een lezing namens de organisatie World Amity. Aanvang 19.30 uur.
- Marum**, Ons Centrum: Kerk Zonder Muren n.m.v. band Revival. Aanvang 19.30 uur.

## Beroepingswerk

**Protestantse Kerk in Nederland**

- Beroepen**: te Bruinisse (hervormd), proponent F. den Oudsten te Waddinxveen; door de synode, als predikant in algemene dienst (werkbegeleider predikanten), ds. L. Boot te Harderwijk, die dit beroep heeft aangenomen; te Zwijndrecht (hervormd, wijkgemeente Centrum), ds. R.W. de Koeijer te Putten, die bedankte voor Hasselt (hervormd).
- Aangenomen**: naar Bunschoten (hervormd), ds. J. Bogerd te Scherpenzeel (Gld.); naar Hoedekenskerke, Nisse en 's-Heer Abtskerke, ds. E.J. Rietveld te Brielle.
- Bedankt**: voor Boven-Hardinxveld (hervormd), ds. A.J. Kunz te Katwijk aan Zee.

**Hersteld Hervormde Kerk**

- Beroepen**: te Sint-Maartensdijk, ds. W. Pieters te Garderen.

**Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)**

- Bedankt**: voor Amersfoort-Vathorst, ds. A. Buursema te Amersfoort-West.

**Christelijke Gereformeerde Kerken**

- Aangenomen**: naar Katwijk aan Zee, ds. M.A. Kempeneers te Elburg.

**Gereformeerde Gemeenten**

- Beroepen**: te Tholen, ds. J.M.D. de Heer te Middelburg-Centrum.